



**Thema: Heb je er nog vertrouwen in?**

Welkom

stilte

Lied: Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig ( 275 vers 1,3,5)

Bemoediging:

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

a: DIE SINDE HET BEGIN SCHEPPER IS VAN HEMEL EN AARDE

v: O God, keer U om naar ons toe

a: EN DOE ONS LEVEN MET HART EN ZIEL

v: Laat ons, o God, uw liefde zien a: EN GEEF ONS UW VREDE.

AMEN.

**Gebied om ontferming**

Kyrie eleison (301<sup>e</sup>)

Inleiding

Veertigdagen lied Melodie 541

Veertig dagen tellen tot het Pasen wordt.

Stel de goede vragen voor het Pasen wordt.

Waar ben je nu, mensenkind?

Je wordt gezocht, zodat je vindt

hoop, geloof en liefde als het morgen wordt.

Veertig dagen tellen tot het Pasen wordt.

Vragen over leven en de trouw van God

klinken telkens in ons oor

en Jezus doet dat horen voor.

Hoor de weg van leven nu het Pasen wordt.

**1<sup>e</sup> lezing:** verhaal van verdriet en hoop

<https://youtu.be/0VGZQmZdDjs?si=kqBtD8Dy2Vojn0bx>

**2<sup>e</sup> lezing:** Johannes 11: 17-27

**Lied:** Zo vriendelijk en veilig als het licht ( 221, alle verzen))

**Overweging**

**Orgelspel**

**Lied:** Stil is de straat ( 1003, vers 1, 3 en 4)

**Voorbeden** met Acclamatie: Houd mij in leven (368d), Onze Vader (gesproken)

Collecte

Slotlied: Ga met God (416, alle verzen)

Zegen <https://youtu.be/quPGSZ1xEnQ?si=pQTtcbw41wL3g2Hk>