



Herken Hem in het gewone leven

Ouderling: Marion van Hoof, diaken: Tineke Koedijk, lector: Evelien Boekema, beamer: Bart en Cathy, organist: Gerlies van der Jeugd, voorganger: Netty Prins

Welkom

Stilte

Lied: Samen op weg (melodie zomaar een dak nr. 276 Liedboek)

Samen op weg, zoekend naar liefde,
naast ieder ander willen staan.
Want kan een mens, zonder die ander
vreugde en vriendschap ondergaan?
Zo wil God dat wij zijn voor elkaar
een steun, een toeverlaat,
die niet verloren gaat.

Samen op weg, zoekend naar kansen,
naar elke nieuwe moog'lijkheid,
om voor elkaar leven te scheppen,
ja, Heer, maak ons daartoe bereid.
Wil bij ons zijn van uur tot uur,
ons leiden elk moment,
dat men uw kerk herkent.

Samen op weg, zoekend naar leven,
speurend naar licht en dageraad,
mensen vol hoop, sterk en gedreven,
zorgzaam en goed in woord en daad,
niemand alleen en allen tezaam,
zo gaat de boodschap voort
van Jezus eens gehoord.

Begroeting

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

a: DIE SINDE HET BEGIN SCHEPPER IS VAN HEMEL EN AARDE

v: O God, keer U om naar ons toe

a: EN DOE ONS LEVEN MET HART EN ZIEL

v: Laat ons, o God, uw liefde zien

a: EN GEEF ONS UW VREDE. AMEN.

Gebed om ontferming

Lied: 704: Dank dank nu allen God 1,2,3



Inleiding

1^e lezing: Voetstappen in het zand

Lied: 885: groot is uw trouw o Heer 1,2

2^e lezing: Johannes 21 1-14

Lied: 646, de Heer is onze reisgenoot 1,2,3

Overweging

Orgelspel

Lied: 912: Neem mijn leven 1,2,3,6

Voorbeden (geen acclamatie)

Onze Vader : 1006

Collecte

Lied: 425 : Vervuld van uw zegen

Zegen