



3^e zondag in de Veertigdagentijd

Voorganger: Pieter Flach
Organist: Alex Bron
Lector: Annechien van Haeringen
Ouderling: Marion van Hoof
Diaken: Diewerke Spoelstra
Beamer: Martin en Alie Vos
Koster: Martin Vos

Welkom

Stiltegebed

Zingen: Psalm 25:1,6; Heer ik wil mijn hart verheffen (Nieuwe Psalmberijming 2021)
Beamersheets via <https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-25>

Bemoediging en groet (op de beamer)

v: Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
v: Die wie Hem dient als vriend beschouwt
a: EN ONS MET ZIJN TROUW WIL LEIDEN.
v: Zo blijft de Eeuwige trouw,
a: AL ONZE DAGEN EN NACHTEN.

v: Met liefde, genade, vrede groet God ons
a: IN VADER, ZOON EN GEEST.
AMEN

Zingen: Psalm 25:8

Beamersheets via: <https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-25>

Kyriëgebed, met als gezongen acclamatie tussen de intenties: **Lied 301g**

Kyrielied: Lied 538:1,3,4; Een mens te zijn op aarde

Gebed bij de Schriften

Ineiding

Zingen: Lied 178:1,2,6,8,9; Wie wil uit zijn hokje komen

Jona aan het woord, met daarin gelezen: Jona 4:5-11

Zingen: Lied 178:10,11,12

2e lezing: Matteus 12:38-42, 46-50



Zingen: Themalied: Veertig dagen voor goede vragen
Melodie lied 541

Veertig dagen tellen tot het Pasen wordt.
Stel de goede vragen voor het Pasen wordt.
Waar ben je nu, mensenkind?
Je wordt gezocht, zodat je vindt
hoop, geloof en liefde als het morgen wordt.

Veertig dagen tellen tot het Pasen wordt.
Vragen over leven en de trouw van God
klinken telkens in ons oor
en Jezus doet dat horen voor.
Hoor de weg van leven nu het Pasen wordt.

Verkondiging

Instrumentaal

Zingen: Lied 835; Jezus ga ons voor

Gebeden, met **Lied 925** (Wek mijn zachtheid weer) al gezongen acclamatie,
stil gebed, daarna ook de acclamatie, lied 925
gesproken Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 912: 1,2,3,6; Neem mijn leven laat het Heer

Wegzending en zegen (op de beamer)

v: In ons hart en in ons huis

a: DE ZEGEN VAN GOD.

v: In ons komen en in ons gaan

a: DE VREDE VAN GOD.

v: In ons leven, op onze zoektocht,

a: DE LIEFDE VAN GOD.

v: Bij het einde, nieuw begin

a: DE ARMEN VAN GOD

OM ONS TE ONTVANGEN,

THUIS TE BRENGEN.

Zingen: 'Amen' (lied 431a)