



Orde van dienst voor de dienst van 3 maart 2025 om 10.00 uur in de Bethlehemkerk

Voorganger: Pieter Flach
Organist: Alex Bron
Lector: Wim Hordijk
Ouderling: Hans Mulder
Diaken: Tineke Koedijk
Beamer: Margee Teunissen, Cathy Erbrink
Koster: Corrie Meijer

Welkom

Stiltegebed

Zingen: Psalm 31:1,2; Ik schuil bij u met al mijn zorgen (Uit: De Nieuwe Psalmberijming 2021)

Bemoediging en groet

v: Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
v: Die ons zorgzaam leidt
a: EN KENT WAT ONS BENAUWT.
v: Zo blijft de Eeuwige trouw,
a: AL ONZE DAGEN EN NACHTEN.

v: Met liefde, genade, vrede groet God ons
a: IN VADER, ZOON EN GEEST.
AMEN

Zingen: Psalm 31:6; Op U, mijn Heer, blijf ik vertrouwen (Uit: De Nieuwe Psalmberijming 2021)

Kyriëgebed, met als gezongen acclamatie tussen de intenties: **Lied 301g**

Glorialied: Lied 212: 1,2,3; Laten wij zingend deze dag beginnen

Gebed bij de Schriften

1e lezing: Wijsheid van Jezus Sirach 27:3-7

³Als je niet vasthoudt aan ontzag voor de Heer,
gaat je huis in een oogwenk te gronde.

⁴Als je een zeef schudt komt er afval tevoorschijn,
als een mens spreekt komt de drek van zijn gedachten naar boven.

⁵Zoals het vaatwerk van een pottenbakker in de oven getoetst wordt,
zo toets je een mens aan zijn uitspraken.



⁶Zoals je aan de vruchten van een boom de teler kent,
zo ken je aan de overwegingen van een mens zijn bedoelingen.
⁷Prijs een mens niet vóór je zijn overwegingen gehoord hebt,
want daaraan wordt een mens getoetst.

Zingen: Lied 481:1,2; Wat zijn de goede vruchten

2e lezing: Lucas 6:39-49

Zingen: Lied 313:1,3,4; Een rijke schat van wijsheid

Verkondiging

Instrumentaal

Zingen: Lied 992; Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Gebeden, met **Lied 833** (Neem aan zoals ik ben) al gezongen acclamatie,
stil gebed, daarna ook de acclamatie, lied 833
gesproken Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 1010; Geef vrede Heer, geef vrede

Wegzending en zegen

v: In ons hart en in ons huis

a: DE ZEGEN VAN GOD.

v: In ons komen en in ons gaan

a: DE VREDE VAN GOD.

v: In ons leven, op onze zoektocht,

a: DE LIEFDE VAN GOD.

v: Bij het einde, nieuw begin

a: DE ARMEN VAN GOD

OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.

Zingen: 'Amen' (lied 431a)