



Avondgebed 2^e adventszondag

m.m.v. Gerlies van der Jeugd (orgel), Jan Schutten (ovd), Kees Klok (koster), Corine Beeuwkes-van Ede (voorganger)

Gedicht: Advent is kijken naar wat komt (Netty)

Openingspsalm: 85:1, 3 en 4

Lezing: Micha 4:1-8

Zingen: 442

Moment van stilte

Muziek

Zingen: 'Iedere nacht' (Taizé)

Gebeden

Avondlied: 'Blijf mij nabij' (247), vs.1, 2 en 3

Zegen