



Avondgebeden in advent 2024: 'DE HOOP VAN MICHA';

1e Adventszondag,

Voorganger: Pieter Flach

Ouderling: Marja Heinen

Koster: Martin Vos

Orgel Alex Bron

Beamer: Roland en Coos van Exel

---

Gedicht: Advent is kijken naar wat komt

Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is.  
Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht,  
Een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden.  
Er werd een kind van God verwacht, een kind vol kracht,  
Een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt, advent is durven hopen.  
Het kerstkind is een nieuw begin, we slaan een weg van vrede in,  
Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt, advent is durven dromen,  
Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is  
En dat zijn rijk zal komen.

Openingspsalm: 25c (couplet gesproken, refrein gezongen door allen)

Introductie

Lezing: Micha 2

Zingen: lied 437:1, 5 en 6; Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer

Moment van stilte

Muziek

Zingen: Lied 647; Voor mensen die naamloos

Gebeden, afgesloten met samen hardop bidden:

*Zegen ons met uw stilte,  
dat de drukte in ons zwijgt;  
geef ons vrede met wat onaf is,  
en plezier in wat geklaard is;  
bewaars het licht in de nacht –  
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,  
als U over ons waakt.  
Amen*

Adventslied: Lied 439:1,2; Verwacht de komst des Heren

Zegen