



Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
Thema: Oog in oog met Jezus: Simon van Cyrene

Welkom,
met daarin het gedicht: Mensen gevraagd

Gevraagd:

*Het gewoonste,
een schotel aandacht,
een boog van tederheid.*

*Het gewoonste,
wat schaduw, wat zon,
een schouder, een hand.*

*Mensen,
zeer dringend
mensen gevraagd!*

Hans Bouma, gedicht geschreven voor Artsen zonder Grenzen

Stiltegebed

Zingen: Psalm 122:1,2; Ik spring van blijdschap op (De Nieuwe Psalmberijming uit 2021)

1. Ik *spring van blijdschap* op wanneer
vrienden mij vragen *mee te gaan* –
Jeruzalem, ik *kom eraan*;
ik *sta al klaar, huis* van de HEER!
Vol *vrolijkheid ga ik op pad*.
Mijn *lied zwelt aan als ik de stad*
met *eigen ogen kan bekijken*.
We *gaan verheugd de poorten door*.
De *lofzang van het pelgrimskoor*
weerklinkt tot wij *Gods huis bereiken*.

2. *Jeruzalem toont* mij haar pracht:
een *oogverblindend meesterwerk*.
De *stadsmuur is massief en sterk*,
een *teken van Gods trouw en macht*.
De *stammen komen daar elk jaar*
door *God genodigd bij elkaar*
om *Hem te danken en te eren*.
Daar *zijn de zetels neergezet*,
daar *troont sinds David recht en wet*;
van *daaruit zal de HEER regeren*.



Bemoediging en groet

- v: Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
v: Die ons nodigt om samen te komen
a: EN RECHT EN RECHTVAARDIGHEID TE LEREN.
v: Zo blijft de Eeuwige trouw,
a: AL ONZE DAGEN EN NACHTEN.
- v: Met liefde, genade, vrede groet God ons
a: IN VADER, ZOON EN GEEST.
AMEN

Zingen: Psalm 122:3

3. Bid dat de HEER zijn vrede geeft,
Jeruzalem van rust geniet,
haar vestingwal bescherming biedt,
wie van haar houdt in welvaart leeft.
Het is voor elk familielid
en voor mijn vrienden dat ik bid
om voorspoed, veiligheid en vrede.
Maar om Gods huis is het vooral
dat ik voor Sion bidden zal,
de mooiste stad van alle steden.

Kyriëgebed in beelden

Kyrielied: Lied 299j:1,2; Om de mensen en de dieren

Gebed bij de Schriften

1e lezing: Genesis 4:1-9

Zingen: Lied 828; Stem als een zee van mensen

2e lezing: Marcus 15:20-22

De Zandtovenaer schildert het verhaal



Zingen: Themalied "Oog in oog met Jezus"

Tekst: Pieter Flach, melodie: lied 561; O liefde die verborgen zijt

Hier staan wij oog in oog met hem,
met Jezus, in Jeruzalem.
Hier komt hij lijdend aan het woord,
wordt zo de stem van God gehoord?

Ik liep voorbij waar Jezus ging,
veroordeeld tot de kruisiging.
Ik kreeg zijn kruis zwaar op mijn rug.
Er is voor mij geen weg meer terug.

Simon van Cyrene aan het woord

Luisteren en kijken: Simon van Cyrene

Gedicht: Mensen gevraagd (Coen Poort)

Mensen gevraagd om de vrede te leren
Waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan
Mensen gevraagd die de wegen markeren
Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
En om tegen de waanzin de straat op te gaan
Mensen gevraagd om te tekens te duiden
Die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
Voor een andere tijd en een nieuwe moraal
Mensen om ijzer met handen te breken
Al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen
Verontrust door een wapen dat niemand ontziet
Mensen die helder de waarheid beseffen
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet

Mensen gevraagd die in naam van de vrede
Voor behoud van de aarde en al wat daar leeft
Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
Voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft

Mensen gevraagd
Er worden mensen gevraagd
Dringend mensen gevraagd
Mensen te midden van mensen gevraagd



Instrumentaal

Gebeden, met gezongen acclamatie: **Lied 368d**; 'Houd mij in leven, wees Gij mijn redding; steeds weer zoeken mijn ogen naar U'
stil gebed, (**ook de acclamatie na het stille gebed**),
gesproken Onze Vader

Collecte

Op een steile weg...

Slotlied (*staande*): Lied 835; Jezus ga ons voor

Wegzending en zegen

v: In ons hart en in ons huis

a: DE ZEGEN VAN GOD.

v: In ons komen en in ons gaan

a: DE VREDE VAN GOD.

v: In ons leven, op onze zoektocht,

a: DE LIEFDE VAN GOD.

v: Bij het einde, nieuw begin

a: DE ARMEN VAN GOD

OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.

Zingen: 'Amen' (lied 431a)