



Witte Donderdag mmv Cantimond o.l.v. Marjan Vree

Voorgangers: Bernadette van Litsenburg en Pieter Flach

Ouderling: Marion van Hoof

Diakens: Tineke Koedijk en Koenja van Dijk

Koster: Kees Klok

Organist: Alex Bron

Lector: Annie van der Niet

Beamer: Bart de Geus en Martin Vos

Welkom

Stiltegebed

Introïtus: psalm 81: 1,2,3

Openingsgebed

Psalm 81: 5,9

Gebed opening van de schrift

Lezen: Exodus 12: 15-20

Zingen: 395: 1,4

Lezen: Johannes 13: 1-15

Zingen: 998

Verhaal

Orgelspel

Voorbeden afgewisseld met acclamatie 368d (Cantimond en allen)

Collecte

Zingen: 344

Tafelgebed: Die wij danken (met Cantimond)

Lezen instellingswoorden: Matteus 26: 26-30

Onze Vader

Zingen: Frieden (Cantimond), terwijl de vredegroet wordt uitgewisseld en we daarna in een kring door de kerk gaan staan.

Nodiging

Uitdeling

Dankgebed: De Eeuwige, Alomtegenwoordige (Cantimond en allen)

Zingen: 415

Lezen: Matteus 26: 30

Luthers avondgebed, gezamenlijk:

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw woord en sacrament.

Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.

Amen

We verlaten in stilte de kerk